

4 Toespraak.

vrienden,

het is pas heel kort geleden, dat we stonden aan het graf van een ijs ons midden, ooh uit het Lager, van Kees, en nu hetten we wat de droevige plaat Laurens maar zijn lastste rustplaats te geleiden. Het valt ons nu wel bijzonder moeilijk. Om de maats van ons is de verwachting van een spoedige terugkeer naar het vaderland niet ver over of van het in vervalling gaan en nu nog vindt de dood zijn oppas. Wij staan daarbij, machteloos; we kunnen niets doen.

Maar we staan den Bijbel op bij de plaats, die we zoveel gelezen hebben; we komen daar met al ons waarsom, met ons onbedigdheid, met ons droefheid. Het is alleen die Bijbel, die ons troost kan geven. Maar die Bijbelsche trost is zo sikkelyks dubbelzinnig en tegenhijdig zouden we op het eerste gezicht zeggen. Wat het een heil van trost biedt wordt don het andere weer onverbiddelijk afgebroken.

Oplijk zijt en vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen, die Hem helen. Welk leentijds troost. We denken hierbij aan thuis, aan vader en moeder en trouw dan zo'n