

afschrijft van een ten dood veroudeelde
te westmaas

Van P. A. van
Putker

Arie v. Heenseel.

Zonnderdag 18 Sept. '41

Lieve Ouders, Zusters en Broers.

Met deze bericht ik U allen dat dit mijn laatste
brief is dien ik U schrijven kan, het gratis verzoek
is afgewezen, en morgen ochtend wordt het vannes
vol brokken, Moeder geeft de jongens ook wat van
mijn spullen als aan denken, Hoe of je met de
groente zaak doet moet je zelf weten

Ik zit hier in mijn eel mijn afscheids briefte
schrijven, Ik help nog een Dominee gehad
en we hebben samen nog gebid, Moeder ik
weet dat het voor U niet mee zal vallen, voor
allen maal niet, maar voor U het ergste, maar
houd U maar goed Moeder, want een maal
zien we elkaar weer, Ik weet niet wat ik nog
moet schrijven, Ik heb Rienus ook niet meer
gedag kunnen zeggen, dat had ik zo graag
nog gedaan, maar het ging niet, en voor het
laatst wil ik jullie allen vaar wel zeggen. ook
de geheele familie

dag

Vader

Moeder

Rinus Just.

Leen Annie

Wout Cor

Janus Marie

Jaantje Wellie

Roosje

Moeder houdt u goed ik
sterf als een eerlyk man verder
wensch ik jullie allen het beste
soe.

Allemaal gegroet van uw lief
hebbende Zoon en broer

Arie van der Heenseel

2^{de} gedachte van het afschrijven van een ten dood
veroordeelde te westmaas Arie & Steensel.

Als U Rienus ^{mag} bezoeken, of als hij weer gevangen
schap komt doe hem dan ook bij zonder de groete
Als mijn spullen zijn op 't oogenblik op 't Flaagse
veer. en ze zullen wel onder Marien zijn toe
zicht blijven tot het wordt afgehaald, En ik
waarschuw. u allen maal bid voor mij maar
doe geen raren dingen, dan dat alles terecht
komen. En ik hoop dat jullie allen maal veel
en veel gelukkiger mogen zijn dan ik geweest
ben want. die korte tijd dat ik geleefd heb, heb
ik toch veel geleden. Eerst een been verloren
dat ik aan 't randje van 't graf heb gelegen. en
moest nu altijd voort huppelen met een
kunstbeen. dus ik bid ook. jullie dat je allen
maal gatz en vier kant mag blijven en gelukkig
zijn. Als dese brief u bereikt dan zal ik niet
meer zijn, maar doe mij nog een plezier en
vergeet mij spoedig dat is mijn eenigste wensch
Vader en Moeder denk ook om anderen van
uw kinderen, denk niet altijd aan mij, Moeder
de foto. die in de keuken hangt. daar ik nog
soldaat ben zou ik graag dat, als U en vader
ook niet meer zijn, aan Jaantje kwamen. en
de konijnen een voor Jaan de grooste en de
anderen voor Vel. en Roos elk een

Zorg goed voor mijn hond.

Allen de hartelijke groete van uw Zoon
en Broer. Arie van Steensel
dag !!!